

VELKOMMEN TIL BALLESKOLEN



Balleskolen er en folkeskole, som ligger centralt og godt placeret midt i et stort skoledistrikt. Skolen er bygget i 1975 og har god plads omkring sig, med gode legepladser, sportsplads, skov og grønne områder. Der er et fint stisystem til skolen, så børnene hurtigt kan cykle og gå til skole.

Vi er omkring 650-700 børn på skolen. Børnene går i et 'hus', hvor 3 klasser på årgangen følges ad igennem skoleforløbet. Huset består af 3 lokaler samlet omkring et fællesrum, hvor man har egen garderobe, toiletter, og havedøre ud fra alle lokaler, så der er nem adgang til frisk luft og udearealerne.

Vi tager udgangspunkt i en pædagogik som er præget af fællesskab og dannelse, og et slogan vi kalder 'den der laver noget lærer noget', altså at børnene er aktive i deres læring: Børn i aktivitet sammen med voksne skaber læringslyst og motivation. Vi har en varieret skoledag, med plads til både fordybelse og bevægelse, og mange forskellige typer af undervisning.

Vi har organiseret os, så børnene både kan være i klasser og i hold på tværs af klasser, i små og store fællesskaber. Det giver god mulighed for at danne hold, der er tilpasset den enkelte, både hvis der er brug for ekstra basislæring, og hvis der er brug for ekstra udfordringer.



I hvert hus er 5 faste voksne tilknyttet og sørger for børnenes hverdag.

De 5 voksne har ansvar for blandt andet basisfagene dansk og matematik, og for børnenes trivsel, læring og udvikling.

Hvert barn har én voksen fra huset, som er deres – en kontaktlærer.

Som forælder er det jeres kontakt på skolen, den som kender både barnet og familien rigtig godt, og følges med jer igennem hver af faserne.



SKOVHuset 20-21
Trine, Marianne, Gitte, Torben, Conni

Dertil kommer hver dag et faglærerteam ind i huset i tiden over middag, og de er sammen med børnene omkring fag som engelsk, natur-teknologi, og kreative fag som billedkunst, musik, håndværk-design, madkundskab.



Engelsk
Nele, Trine, Torben



Natur og Teknologi
Conni, Christian, Gitte



Musik
Line, Jacob, Christine



Billedkunst
Winni, Helle, Alberte

Dagen er bygget op, så den er enkel og overskuelig for børnene.

Børnene starter med en 'morgentid' og derefter et fagmodul, og er her sammen med husets voksne hver dag fra morgen til spisepausen, og hele onsdagen. Efter spisepausen kommer et fagteam i huset og har børnene til skoledagen er slut.

Det giver plads til ro og fordybelse, og børnene kan på et langt modul nå at være i mange forskellige slags læring, uden mange mekaniske skift. Skoledagen slutter hver dag på samme tid, så hverdagen bliver forudsigelig for både jer og børnene. Om onsdagen er huset sammen hele dagen og kan både lave faglige aktiviteter og tage på ture ud af huset.

Vi kalder det '**Balleskolemodellen**'.



Indskolingshus

8.00-9.00	Morgentid	Morgentid	Husdag	Morgentid	Idræt
9.00-9.30	Spise & pause	Spise & pause		Spise & pause	Spise & pause
09.30-11.30	Dansk <small>Klasser eller hold</small>	Matematik		Dansk	Matematik
11.30-12.15	Spise & pause	Spise & pause		Spise & pause	Spise & pause
12.15-13.30	Musik	Billedkunst		Engelsk	Naturteknologi

Vi har mange traditioner i løbet af et skoleår. Her er vi sammen på tværs i skolen, og oplever blandt andet temauger, naturfagsfestival, teaterkoncert, skolefest, venskabsdage, julekoncerter, motionsdag. På Balleskolen har vi også et levende musikmiljø, hvor børnene ud over almindelig musikundervisning blandt andet kan få mulighed for at spille i vores skoleorkester 'RaBaller'.



Fritidstilbuddet på Balleskolen er vores SFO for indskolingen, og vores Klub for mellemtrinnet.

Fritidspædagogerne står for både omsorg og aktiviteter i løbet eftermiddagen, og i vores morgenSFO. Vi har gode rammer for fritid, i 'Fritidshuset', hvor rummene er indrettet til at inspirere til leg og hygge. Hver årgang har en fast pædagog tilknyttet, som følges med børnene igennem fasen, og som er forældrenes kontakt til fritiden.

I hverdagen er der plads til leg både inde og ude og vores hal. Vi hjælper børnene ind i fællesskaber og er optaget af at det sociale liv i fritiden, som er en værdifuld del af børnelivet.



**VI HÅBER, VI SES PÅ BALLESKOLEN TIL SOMMER
- VI GLÆDER OS TIL AT MØDE JER!**